

Voetbal in Turnhout doorheen de jaren Afl levering 2: De eerste wedstrijd tegen Lyra



Turnhout Sport kreeg van de Voetbalbond het stamnummer 148 en stak tijdens het seizoen 1912-1913 van wal in de tweede provinciale afdeling. Maar het prille begin was geen meevaller.

Meteen leed men een 6-1 nederlaag tegen Lyra en ook de volgende wedstrijden gingen verloren. De namen van nog andere tegenstrevers tijdens dat eerste seizoen klinken eveneens bekend in de oren: zo speelden (het tweede elftal van) Antwerp, (het tweede elftal van) Racing Mechelen en (het eerste elftal van) Lierse eveneens in dezelfde reeks. Uiteindelijk haalde Turnhout dat jaar toch nog zes punten (na o.a. een 0-3 zege op het veld van Lierse). Lyra haalde er 20 en werd kampioen. Tijdens het seizoen 1913-14 kwam Turnhout Sport niet uit in competitie, vooral wegens geldgebrek. In het voorjaar van 1914 bleek een heroprichting dan ook noodzakelijk.

We geven enkele citaten uit *De Kempenaar* over de eerste wedstrijd van Turnhout Sport in competitie.

“ Turnhout Sport rekt op eenen grooten toeloop van vrienden. De match zal beginnen 2 $\frac{3}{4}$ uur, zeer stipt. Plein Lokerenrei, achter de werkhuisen van den tram. Prijzen: 25 en 50 centiem. P.S. De eereleden zijn verzocht hun ledenkaart mede te brengen en aan de control te toonen.”



“Ile divisie. Uitslag van den match van 8 september: Lyra 6 ; Turnhout 1. Dus Lyra heeft de twee punten voor de algemeene klasseering mede naar Lier genomen en heeft ze welverdiend, ook in zake van spel. Deze uitslag moet nochtans onze Turnhout-Sporters niet ontmoedigen, want Turnhout Sport speelde met vier invallers terwijl Lyra gansch compleet was en het dus dubbel gemakkelijk had. Morgen, Zondag gaat ons elftal naar de stad Antwerpen om de Antwerp F.C. te ontmoeten. De te verdienen punten zullen hoogst waarschijnlijk in Antwerpen blijven daar deze Club reeds verleden Zondag won op de Liersche Sportkring; niettegenstaande dit hebben onze spelers hoop op goeden uitslag, want ze hebben zich dien van laatstleden Zondag als een lesje aangerekend en belooven hun uiterste best te doen.”

Sam Van Clemen





“De ploeg van Lyra in 1909-1910. Collectie Hugo Broes.”

**Volgende keer in Blauwwit
Herstart in april 1914**



**Guy Franken
Bedrijfsrevisor**