

WERNHER von BRAUN

Raketgeleerde
tussen oorlog en
ruimtevaart

Wernher von
Braun werd
geboren in
Duitsland in 1912
en overleed in de
Verenigde Staten
in 1977. Hij
vertegenwoordigt
een

buitengewoon
avontuur in de
geschiedenis van de ruimtevaart in de
twintigste eeuw. Zijn V2-raket was zeker het
begin van het ruimte-tijdperk. In het boek
leest men hoe von Braun als veertienjarige,
met een buis en een brander, reeds een
soort raket bouwde.



studeerde aan verschillende
universiteiten en haalde op zijn 20ste al een
doctortitel. Zijn levensloop wordt uitvoerig
beschreven. Het begin met allerhande
proeven in de basis van Peenemünde,
station dat hij uitbouwde tot een groot en
geducht researchcentrum. Verder over de
eerste V1, de lanceerbasis in Nederland
en in Frans-Vlaanderen. Het einde van de
oorlog en de ineenstorting van het Derde
Rijk. De jacht van de Amerikanen op von
Braun en zijn medewerkers. Hun
overbrenging naar de Verenigde Staten en
hun uitzonderlijk goede behandeling,
vanzelfsprekend! Zijn betrokkenheid bij het
Nazi-regime, hij was lid van de S.S., speelde
geen rol.

Von Brauns meesterwerk was de Saturnus-
raket die in 1969 Neil Armstrong
op de maan zette. Men mag zeggen dat
zonder von Braun de mens nooit op de maan
zou geraakt zijn.

Het boek leest vlot, het zet aan tot herlezen!
Het bevat een uitvoerige bibliografie en een
uitgebreid namenregister dat de lezer helpt
zich in de tijd van 'toen' te plaatsen. Heel erg
aanbevolen!

Wernher von Braun door Historicus Sam Van
Clemen, die bij Aspekt al biografieën van
Konrad Adenauer, Harry Truman en Willy
Brandt publiceerde.

Uitgave van Aspekt in Soesterberg, 190 blz.
paperback, € 19.95,
ISBN 978 94 6338 017 1