

## 75 jaar parochie Goddelijk Kind Jezus



In 2010 viert de parochie Goddelijk Kind Jezus haar 75-jarig bestaan. Als bijdrage hieraan belichten we in dit artikel de ontstaansgeschiedenis ervan.

Aanvankelijk telde de stad Turnhout met de Sint-Pieterskerk maar één parochie, maar vanaf de 19de eeuw werden er nieuwe gesticht (zoals het Heilig Hart en Onze Lieve Vrouw Middelaars) omwille van het sterk stijgende aantal inwoners. En de decentralisatie ging verder, want op 1 januari 1933 besloot de kerkfabriek om in het noordoosten van de stad een kapelanij op te richten die was verbonden met de Sint- Pieterskerk. Op 15 mei verscheen het Koninklijk Besluit hierover in het Staatsblad. Het ging om het stadsdeel dat loopt vanaf de Vredestraat naar de Hoveniersstraat, de Jubileumlaan en de Noord-Brabantlaan. Via de Steenweg op Oosthoven reikte de kapelanij tot aan het gehucht Oosthoven. Aan de andere kant ging ze van de Elisabethlei naar de Kastelein en Klein Engeland tot aan de gemeentegrens met Weelde-Station. Dit is tot op vandaag het grondgebied van de parochie.

Aangesteld als kapelaan werd onderpastoor Henri Jozef Vermeir, geboren in de Vlaams-Brabantse gemeente Opwijk in 1887. Hij kreeg in 1914 in Mechelen zijn priesterwijding, waarna hij acht jaar

onderpastoor was in Arendonk en vanaf 1922 onderpastoor van de Sint-Pieterskerk. Hij publiceerde later twee boekjes over de kerk en de parochie Goddelijk Kind Jezus en een derde boek getiteld 'Als een vis in 't water en vogel in de lucht'. Vermeir was ook de drijvende kracht achter de bouw van de kerk aan de Steenweg op Oosthoven. Dankzij hem konden hiervoor voldoende fondsen worden verzameld.

Bij Koninklijk Besluit van 15 september 1934 werd toestemming verleend om een kapel op te trekken in wat toen nog bekend stond als de wijk Oosthoven. De architecten Gustaaf Van Meel en Karel Steenackers kregen de opdracht om een kerk met aanpalend een school te ontwerpen. De eerste steenlegging vond plaats



in 1934, de bouwwerken duurden van september 1934 tot augustus 1935.



Op 4 augustus 1935 werd het kerkgebouw plechtig ingewijd, wat gepaard ging met grote feestelijkheden. De kerk werd gebouwd op een hoogte, een verwijzing naar de tempel in Jeruzalem. De bekende beeldhouwer Remy Cornelissen vervaardigde de doopvont, beeldhouwer Victor Avonds was de maker van een hele reeks heiligenbeelden (waaronder dat van het Goddelijk Kind Jezus) en maakte ook de 14 staties van de kruisweg. Het groot kruisbeeld achteraan in de kerk is gebeeldhouwd door Jef de

Somer uit Erpe. In het altaar zijn relikwieën verwerkt van de martelaars Fidelis en Gaudentius. De glasramen beelden het kerkelijke offerjaar uit. In de nissen zijn biechtstoelen geplaatst. Achterin de kerk bevindt zich de weekkapel. Een orgel zou er pas vele jaren later komen. In de kerktoeren hing een klok

genaamd 'Jan is mijn naam'. In 1960 zou er een tweede bijkomen. Rond de kerk lag een fraaie tuin, een uitbeelding van het aards paradijs. De lagere school achter de kerk was voltooid in juni 1936. In september van dat jaar begon het eerste schooljaar.

Van 1935 tot 1940 werd ernaar gestreefd om de kapelanij uit te bouwen tot een volwaardige parochie. In 1936 werd een voorlopige kerkfabriek opgericht, terwijl verschillende godsdienstige organisaties ontstonden en het aantal misvieringen geleidelijk werd uitgebreid: in 1940 werden er 67.000 communies uitgereikt op een inwonersaantal van 2.500. Op 1 december 1940 verscheen de oprichting van de parochie in het Staatsblad, de oppervlakte bedroeg 1/6 van de Sint-Pietersparochie. E.H. Vermeir werd aangesteld als pastoor, wat hij zou blijven tot in 1951. Hij overleed in 1971 in Arendonk.

*Geraadpleegde literatuur:*

*Remi Vermeir. Ook een Paradijs. De Kerk van het Goddelijk Jezus. Z.p., 1942.*

*Frans Verheyen en Francis Verheyen. Oók een paradijs...: 50 jaar kapelanie en parochie Goddelijk Kind Jezus Turnhout 1935-1985. Turnhout, 1985.*

*Sam Van Clemen*



Zie ook:

<http://www.goddelijkkindjezus.be/>

<http://www.inventaris.vioe.be/dibe/relict/12294>

<http://www.youtube.com/watch?v=kHNktYmYpN8> : het geluid van de klok van de kerk.

In de rechterkolom kan u "klepel" aanklikken om ook het geluid van de Begijnhofkerk en de Middelares kerk te horen.