

Hammelburg

Turnhout is 50 jaar verbroederd met Hammelburg

Sam Van Clemen en Luc Debondt

Een terugblik met enkele getuigen.

Twee muziekharmonieën liggen aan de basis van de jumelage. In 1965 leerde het voormalige Vermaak Na Arbeid (VNA) de huidige Stadtkapelle Hammelburg kennen tijdens een *Musikfest* in het Beierse Erlangen. Dit leidde tot wederzijdse bezoeken, wat aanstekelijk werkte. In september 1974 ondertekenden de burgemeesters Alfons Boone en Karl Fell de officiële oorkonde die de *Partnerschaft* tussen beide steden bezegelde. Duizenden inwoners en tientallen verenigingen hebben ooit de reis van meer dan 500 kilometer gemaakt. Het resulteerde in vriendschapsbanden voor het leven.

Paashaas

Frans en Anita Der Kinderen-Lenaerts hebben het allemaal vanaf het begin meegemaakt. Anita getuigt:

'Ons verhaal begint al in 1974 bij de ondertekening van de officiële oorkonde. Frans was als stadslektriker erbij omdat hij alles in de gaten moest houden om te zorgen dat alles vlekkeloos zou verlopen. Sinds 1980 zijn we dan volop betrokken geraakt. Begin juni 1983 zijn we met een groep op kennismakingsweekend geweest naar Diebach, een deelgemeente van Hammelburg, voor het *spel zonder grenzen* dat in Hammelburg plaats vond. Elk jaar gaan er uitwisselingen over en weer, het ene jaar al meer dan het andere. Het vijfjarige jubileum wordt steeds uitgebreid



Het centrum van zusterstad Hammelburg.

gevierd. We leefden stilaan toe naar het 30-jarige jubileum in 2004. De uitnodiging van Turnhout voor Hammelburg zou op een zeer ludieke manier gebeuren. *Frühjahrsmarkt* is altijd twee weken voor Pasen, dus hebben we de paashaas aangesproken om dan de uitnodiging naar Hammelburg over te brengen. Frans zou een groot paasei aan de burgemeester geven gevuld met pralines, allemaal eigenhandig (of potig) gemaakt, met daarbij de uitnodiging. Gezweet dat hij heeft in zijn paashaaspak!!!! Het werd een mooi en groot feest op de Markt in Turnhout in een grote tent. Er waren allerlei optredens en iedereen is heel tevreden huiswaarts gegaan of gereden na een zeer geslaagd weekend. We trekken nog steeds elk jaar naar Hammelburg om er tijdens de *Michaelsmarkt* Turnhoutse wafels en pralines te verkopen. We draaien steeds een goede omzet.'

Wijnfeesten

In 1979 werd de stedelijke Adviesraad Turnhout-Hammelburg opgericht. Hugo Heyns was tot aan zijn overlijden in 1993 voorzitter en drijvende kracht. Daarna nam Josée Lenders met veel enthousiasme de fakkel over. Ze werd voor haar tomeloze inzet in 2014 uitgeroepen tot ereburger van Hammelburg. Ze overleed in 2021.



Josée Lenders als Turnhoutse patriot. Foto facebook.

Sindsdien is Luc Debondt voorzitter en hij getuigt:

'In 1976 reed ik voor het eerst naar Hammelburg. Wij gingen de eerste ploeg van voetbalclub FC Hammelburg uitnodigen om deel te nemen aan het jaarlijkse Paastornooi van FC Den Bond, dat op het terrein van het stadspark werd gespeeld. Van 1977 tot 1987 was ik betrokken bij de verbroedering als bestuurslid en speler van FC Den Bond. Later gingen we particulier op bezoek bij vrienden. Nu nog altijd zien we elkaar minstens jaarlijks terug, afwisselend in Hammelburg en Turnhout. Door de vele bezoeken hebben we heel wat contacten kunnen leggen in Hammelburg. Toen mijn echtgenote Hedwig en ik vorig jaar geholpen hebben bij de jaarlijkse *Michaelsmarkt*, was het opvallend door hoeveel mensen je werd aangesproken. Ook ons gastgezin is steeds bereid ons bij hen thuis te ontvangen. Het kan absoluut niet dat wij in



Luc Debondt. Foto promotie politieke partij TIM.

een hotel zouden logeren. Tijdens de periode van de verbroedering met FC Hammelburg zijn we heel vaak naar het wijnfeest getrokken dat door de voetbalploeg werd ingericht. Verder hebben we gedurende de afgelopen 46 jaar zowat elk dorp en stad in de wijde omgeving van Hammelburg ontdekt. Het overlijden van Josée Lenders was een zwaar verlies. Hopelijk betekent ons jubileum een stimulans voor een nieuwe bloei van de verbroedering met Hammelburg.'

De viering van dit halve-eeuwsfeest zal zowel in Turnhout als in Hammelburg plaatsvinden.



Josée Lenders werd ereburger van Hammelburg. Foto GVA.